

Fra John's arkiv (2)

Udviklingen fra UNGSKUE til LANDSSKUE

For den yngre generation er betegnelsen Ungskuet måske et ukendt begreb. For den ældre generation er ordet Ungskuet for nogle så indarbejdet, at de stadig kalder det nuværende dyrskue i Herning for Ungskuet, selvom Landsskuet – dyrskuet i Herning blev etableret i begyndelsen af 1990'erne, som afløser for Ungskuet.

Det jyske Ungskue blev første gang afholdt i 1892 i Viborg. Foreningen af Jyske Landboforeninger stod som arrangør. I de følgende år blev Ungskuet afholdt næsten hvert år, der oftest skiftede fra år til år mellem forskellige værtsbyer i Jylland. I løbet af 1950'erne overgik placeringen til 3-års perioder skiftende mellem Aarhus og Herning. Sidste gang i Aarhus var i perioden 1963-65. Dyrskuepladsen var indrettet på et areal ved Randersvej tæt ved det gamle vandtårn og med parkeringsplads på den modsatte side af den trafikerede hovedvej A10.

Siden 1966 har Ungskuet, der senere fik den sideløbende titel Dansk Landbrugsmesse, permanent været hjemmehørende i Herning på den nuværende plads ved Messehallerne. Hallerne var dengang forholdsvis nyetablerede og af et langt mindre omfang end i dag. Campingpladsen, hvor der var et overtal af telte, var heller ikke så organiseret som i dag. Det var dem, der kom først, der kunne vælge de for dem bedste pladser!

For at udstille på Det jyske Ungskue var det som hovedregel en betingelse, at ejeren var bosiddende i Jylland, og at dyrene var hjemmehørende på jyske ejendomme. Navnet Ungskue indikerer, at der skulle være tale om unge dyr. Det ældste hold blandt fårene var således de 3-årige dyr. Vædderne måtte max. være 4-5 år.

I forbindelse med jubilæer inden for landbrugsorganisationerne blev der både i 1968 og i 1972 afholdt et kombineret Landsskue og Ungskue. I Landskueafdelingen, der for fårenes vedkommende var forbeholdt dyr over 3 år, kunne udstillere bosiddende i Danmark deltage med deres dyr. Ved Landskuerne i 1968, 1972 og 1992 var det en stor begivenhed, at der var kongeligt besøg. I 1968 var det kong Frederik og i 1972 og 1992 var det dronning Margrethe.

Landsskuet i 1992 var en fejring af 100-året for det første Ungskue. Det var i øvrigt i dyrskue-dagene, at Danmark blev europamestre i fodbold. Det udløste et kæmpebrøl på pladsen, hver gang Danmark scorede.

Dette jubilæumsskue blev afslutningen på ungskueperioden, idet Foreningen af jyske Landboforeninger af bl.a. økonomiske grunde ikke ønskede at fortsætte som arrangør. Besøgstallet havde over en årrække været faldende. I mine unge dage, hvor skuet varede 4 dage (torsdag til søndag), husker jeg, at interessen var stor både målt ud fra omtalen i dagspressen og antallet af besøgende. F.eks. indeholdt dagbladet Jyllands Posten i mange år en komplet gengivelse af præmielisten og oplysning om de daglige besøgstal. I de bedst besøgte år kunne der samlet være over 100.000 besøgende, og på de bedst besøgte enkeltdage var det ikke usædvanligt med over 40.000 deltagere. Til sammenligning har der ved de nuværende 3-dages skuer i de senere år været omkring 50.000 besøgende årligt.

Et bredt felt af avlsorganisationer indenfor husdyravlen mente dog, at der fortsat skulle være et dyrskue i Herning. Der blev stillet økonomiske garantier, og med en kæmpeindsats fik man både økonomisk og praktisk tilpasset et 3-dages Landskue, der stille og roligt har udviklet sig til det dyrskue, som vi kender i dag.

Se historiske billeder på <https://www.arkiv.dk/soeg?searchstring=ungskue>

Se også <https://www.tvmidtvest.dk/dengang-og-i-dag/dengang-og-i-dag-ungskuet>

John Engsig